

FORORD.



DET er ingen Overdrivelse, men den nøgneste Sandhed, at sige, at —havde Storbritannien ikke haft sine Kvinder og deres Arbejde— vilde Tyskland nu have vundet Krigen. Thi, havde de ikke svaret paa de uvante Krav, som deres Land har stillet til dem, vilde Britanniens industrielle Anstrengelse være ramlet sammen, og dets Hære i Felten vilde være blevet lammede. Omtrent tre Millioner Mænd er blevet draget bort fra britisk industri for at tjene under Fanerne, 25 Procent af den mandlige Arbejdskraft, som sysselsættes i de kemiske Fag og Maskinfaget, er taget til Hæren, den normale Stab paa Kontorer, i Fabriker, paa Jernbaner og Ekviperingsforretninger er blevet ribbet lige til Benet ved Krigens bydende Kald. Havde Britanniens Kvinder været ude af Stand eller uvillige til at træde ind i de ledige Pladser, vilde Krigen først være tabt i Værkstederne og sluttelig i Felten.

Men Britanniens Kvinder har ikke svigtet. Snarere har de optaget Hvervet, hvortil de ikke før havde skuet hen, med en Energi, en Begejstring og en Virkekraft, der har været et af Historiens Vidundere. Nu er der omtrent 900,000 britiske Kvinder, som er sysselsatte i Krigsindustrier, og af disse er flere end 600,000 direkte sysselsatte med Ammunitionsfabrikation. Paa Skibsværfter og i Jernstøberier, i kemiske Fabriker og Maskinfabriker arbejder de ustandseligt Dag og Nat. For halvandet Aar siden var to Tredjedele af de 500 Processer, som foregaar under Ammunitionsfabrikation, hvormed de nu er optagne, aldrig blevet udførte af nogen Kvinde. Britanniens Kvinder leverer den Spærreild, uden hvilken deres Sønner, deres Mænd og deres Brødre aldrig kunde haabe at ryste de tyske Linier.

Men det er ikke alene i Henseende til Ammunitionsarbejde, at britisk Industries Udseende er omformet ved at blive udvidet med kvindeligt Arbejde. Som Postbudde og Politi, som Bagere og Arbejdersker ved Landbrug, som Køre af Motorvogne og Omnibus—Konduktører—i næsten hver Syssel, hvorpaa man overhovedet kan tænke—“hænger” britiske Kvinder nu muntert “i” medens deres Mandfolk er borte. I sin største Nødsstund har Britannien kaldt paa sine Døtre. Det har ikke kaldt forgæves. Ved deres Flid, deres Anstrengelser og deres heltmodige Offer har Britanniens Kvinder frelst deres Land og frelst Verden.

Presented by

Rasmus B. Anderson

From R. B. Anderson Call.